

# Het lied der terwe

René De Clercq (1877 - 1932)

Joseph Lambert Coune (1867-1953)  
Bew. Didier Debels

S.  
A.

T.  
B.

Piano

1. Heer-lij-ke ter-we, sier-sel der aar-de, goud in uw ver-we, goud in uw waar-de!  
 2. Waai in de win-den, straal in de zon-ne, e-del-ge-zin-den eeu-wi-ge won-ne!  
 3. Maai-ers, de zei-sens hecht in de han-den! Vol-gen-de mei-sens, bindt u-we ban-den!  
 4. Bun-dels en scho-ven, wa-gens die kra-ken, voe-ren tot bo-ven bo-men en da-ken!  
 5. Han-den die zwaai-en! Her-ten ten hoog-ste! Za-lig die zaai-en, za-lig die oog-sten!

9

Heer-lij-ke ter-we, vroom-heid en vreugd! Rijk is de boer als de ter-we deugt!

17

Rijk is de boer als de ter-we deugt!